



REDAKTION:

Mads Uffe Pedersen
(ansvarshavende)
Birgitte Jensen
og Michael Jourdan
Helle Dahl
(redaktører)

Grafisk tilrettelæggelse:

Lucky Seven / Info@lucky7.dk
Assistent :Jønsson
Tryk: Reklametryk
Forsidefoto: L7/Scanpix
Oplag: 3.000
ISSN: 1397 - 338X

Redaktionen afsluttet :

20. juli 2007
Deadline for næste nummer:
1. oktober 2007
STOF nr. 10 udkommer vinter 2007
ABONNEMENT:
Tilmelding på www.stofblad.dk
Spørgsmål vedr. abonnement
sendes til abonment@stofblad.dk

ARTIKLER OG INDLÆG

SENDES TIL:
bj@stofblad.dk

POSTADRESSE:
STOF / CRF København
Købmagergade 26 E, 2.
1150 København K



STOF udsendes gratis til en lang række myndigheder, institutioner og fagfolk på stofmisbrugsområdet. STOF udgives af Center for Rusmiddelforskning via en bevilling fra socialministeriet. Artikler eller større uddrag må gengives med kildeangivelse og efter aftale med forfatteren. Indlæg i bladet er udtryk for forfatterens egne synspunkter og dækker ikke nødvendigvis redaktionens eller CRFs holdninger.

Broen – en verden til forskel

På det smalleste sted i Øresund er der kun ganske kort tids sejlads mellem Danmark og Sverige. Alligevel er der tale om to separate lande: forskellige jurisdiktioner, anderledes politik, uens kultur. Så tæt på, men i momenter alligevel så langt væk.

Vi har mange fælles træk med svenskerne, men nu og da er det forskellene, som aktualiseres. Et sådant tidspunkt var Besættelsen. Mens Danmark var besat, udgjorde Sverige med sin neutralitetspolitik et fristed for mange danskere flygtninge. Vi skal sent glemme, at Sverige tog godt og velorganiseret imod disse flygtninge uden smålig skelen til omkostningerne derved.

Også på narkofronten er der flygtninge. Igen skiller Sundet mellem to ret så forskellige politiske situationer. Denne gang går strømmen den anden vej. Svenske stofmisbrugere søger i Danmark den metadonbehandling, de ikke – eller kun vanskeligt – kan få i Sverige. Hvilket er ét af mange udtryk for, at narkotikapolitikken længe har delt vandene. Vi danskere har gennem årtier i svenske øjne gebærdet os som Nordens *'enfant terrible'*. Omvendt har svenskerne – set med danske øjne – levet op til vores fordomme om *'forbudssverige'*.

Fra Helsingør til Helsingborg kan man på en klar dag med det blotte øje se, hvad der foregår på den anden side. Men mellem regeringsbyerne København og Stockholm er der narkotikapolitisk set stor afstand. Med enkelte undtagelser på forbuds- og forskningsfronten har narkotikasamarbejdet i mange år lidt derved. Når det kom til behandling, forebyggelse og skadesreduktion var Øresund ikke passabel.

Flere tegn tyder dog på, at der nu blæser nye og roligere vinde. Tingene er så småt er ved at ændre sig. Én medvirkende faktor kunne være, at vi har fået en bro. Denne bro transporterer ikke kun mennesker og varer, men også ideer. Hidtil har vi hver især grebet tingene meget forskelligt an. Kunne vi mon lære af hinanden? Det forudsætter kontakt – og dialog, hvor fortærsket dette ord end måtte være. Det forudsætter også fordomsfri udveksling. Og så forudsætter det tvivl – tvivl på, at det man selv gør, er det eneste rigtige.

At bygge bro kan være mange ting. I behandlingssystemet forekommer det, at den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør, at indsatsen ikke er koordineret, og at klienten farer vild. Her kan *'case management'* være broen, som knytter det ene til det andet. Men også mere generelt kan det være en ide at kigge længere end vante horisonter. Nye ideer, bedre praksisser, berigende samarbejde og vigtig selvindsigt kan opstå, når det gængse forlades. Broer i mere end en forstand letter rejsen og kan gøre en verden til forskel.

M.J